



BOKLÅDAN

DIN LITTERÄRA OMBUDSMAN

VALSPECIAL 2014

Nyhetsbrevet Boklådan ger aktuella lästips sex gånger om året och är ett samarbete mellan ABF och Arbetet. Detta är en specialutgåva inför riksdagsvalet 2014. Böcker att läsa, böcker att diskutera, böcker som kan förändra. Alla ordinarie nyhetsbrev hittar du på www.bokladan.org

Effekten av 8 år med Alliansen



Alliansen har vunnit två riksdagsval och omvandlat Sverige, men också förändrat politikens ramar. Aron Etzlers **Reinfeldt effekten** (Karneval) är måsteläsning för den som vill förstå hur Moderaterna tog makten över Alliansen och Sverige. En politisk thriller.

I **Reinfeldtkoden – den ädla**

konsten att rasera den svenska modellen (Föreningen Ordfront), dissekerar Stefan Carlén, Christer Persson och Daniel Suhonen Alliansens ideologi och långsiktiga strategi. De kartlägger också följderna av åtta år med Reinfeldt: trasiga trygghets-system, privatiseringar och växande klyftor.

I **Ofärdsland – livet längs arbetslinjen** (Bokförlaget Atlas) synar Kent Werne Alliansens politik för att ”bryta utanförskapet”. Han möter sjuka, arbetslösa och ekonomiskt utsatta som lever med konsekvenserna av sänkt a-kassa, utförsäkringar och hårdare krav för att få försörjningsstöd. Det handlar om ett växande ofärdsland mitt ibland oss.

[Läs mer om Reinfeldtårens böcker, ett urval](#)

[Läs en recension av Reinfeldt effekten i Arbetet](#)

[Läs mer om Ofärdsland – livet längs arbetslinjen](#)

Allsång för solidariteten



Lagom till valet har arbetarrörelsens och den breda vänsterns visskatt uppgraderats. I **Den röda sångboken** återfinns klassiker som *Arbetets söner* och *Vi bygger landet*, liksom 70-talsdängor som *Keops pyramid* och *Hanna från Arlov*. Men 90-, 00- och rentav 10-talets progressiva musik har fått stort utrymme. Kent, Säkert, Timbuktu, Laleh och Andra Generationen gör boken till en angelägenhet också för en ny generation världsförbättrare.

Beställ Den röda sångboken i ABF:s webbutik

Botemedel mot rasismen



Sverigedemokraterna sitter i riksdagen. Tusentals svenska romer registrerades av polisen. Och i Kärrtorp samlades 16 000 människor i en protest mot nazistiska våldsdåd. De senaste åren har rasismen som politisk kraft vuxit. Samtidigt har en antirasistisk folk-rörelse växt fram. Hur ska vi förstå

det som händer, och hur kan vi värna demokratin? Om detta skriver en rad författare i antologin **Rasismen i Sverige** (Natur & Kultur)

Kan man skämta om rasismen? Ja, det menar i alla fall Karl Fredrik Mattsson, som samlat 199 ordvitsar om Sverigedemokraterna i boken **Järnrör inte min kompiss** (Leopard). Med skrattet som verktyg monteras SD:s ideologi och politik ner.

Den som vill få syn på de djupare strömmarna i den framvällande bruna floden bör läsa Henrik Arnstads **Älskade fascism** (Norstedts). Fascismen kan bära olika kläder, uniform eller kostym. Och sex decennier efter Auschwitz är den på återtåg. En viktig bok med folkbildande ambitioner.

[Läs ett utdrag ur Rasismen i Sverige](#)

[Läs en recension av Älskade fascism i HD-Kultur](#)

Arbetskrivare i valrörelsen



”Samhället blir allt mer kallt och cyniskt. Det präglas av djupnande klassklyftor och segregation. Tempot i arbetslivet ökar, vår arbetsmiljö försämras, våra fackföreningar försvagas och det vi äger tillsammans rivs ner.” Så motiverar en rad arbetskrivare den landsomfattande turnén **Vi äger orden**, där författare och poeter som Sara Beicher, Jenny Wrangborg, Victor Estby och Aino Trosell läser texter ”för ett mänskligare Sverige”.

Läs om turnén på Förening Arbetarskrivares blogg

Välfärdsmarknad på dekis?



Vinsterna i välfärden lär bli en av valrörelsens hetaste frågor. Och det har kommit flera böcker på senare tid som tar oss med bakom kulisserna på välfärdsmarknaden.

I **Björklundeffekten - svartmålningen som blev sann**

(Katalys), hamnar Alliansens utbildningspolitik under lupp. Mats

Wingborg och Sten Svensson beskriver ett skolsystem som havererat i spåren av marknadstänk och katederliberalism. Och föreslår en omläggning.

I **Den stora omvandlingen – en granskning av välfärdsmarknaden** (Leopard) berättas historien om hur den skattefinansierade välfärden blev big business. Fem journalister vänder ut och in på de vinstdrivande bolagen, vårdvalet och det fria skolvalet, och avslöjar kopplingarna mellan politiken och riskkapitalet.

Kristina Mattsons **Välfärdsfabriken** (Leopard) visar hur vården och omsorgen omvandlats enligt förvaltningsteorier hämtade från näringslivet - som New Public Management och Lean. Vi får träffa anställda som kontrolleras, pressas och stressas i en välfärdsapparat som börjat likna en fabrik.

[Läs mer om Den stora omvandlingen i Arbetet](#)

[Läs mer om Välfärdsfabriken i Arbetet](#)

[Läs en recension av Björklundeffekten i Arbetet](#)

Skitliv och död på jobbet



Dagen börjar med en orolig koll på mobiltelefonen, efter det där sms:et som talar om ifall det blir något jobb i dag eller inte. I så fall när, och var man ska befinna sig.

Den uppmärksammade antologin **Skitliv** (Bokförlaget Atlas) handlar om de allt tuffare villkoren för ungdomar på dagens arbetsmarknad. Tillfälliga anställningar, springvick och missanpassade trygghetssystem gör arbetslivet till ett skitliv för många under 30. Och för andra.

Arbetslivet har blivit hårdare på flera sätt de senaste åren, med högre tempo, fler uthyrningsföretag och fler underleverantörer. I ett land som en gång utmärkte sig för sin goda arbetsmiljö ökar också antalet arbetsplatsolyckor. En del av dem leder till döden. Om detta skriver journalisten Elinor Torp i den välskrivna och drabbande reportageboken **Döden på jobbet** (Dagens Arbeta).

En iblick i välfärdsarbetarnas ofta slitsamma vardag får man genom antologin **Var ligger min arbetsplats i morgon?** (Premiss). 23 av de bästa bidragen i Kommunalarbetarens novellpristävling kom med i boken - och flera är sprängstoff.

[Läs mer om Döden på jobbet i Dagens Arbeta](#)

[Läs mer om Var ligger min arbetsplats... i Arbetet](#)

(O)jämfäst arbetsmarknad



Är arbetslivet jämfäst? Inte direkt. Kvinnor har lägre lön än män, arbetar mer deltid, utsätts för sexuella trakasserier och blir oftare utbrända.

I **Lönekamp med förhinder**

(Premiss) ställer Anna Danielsson Öberg och Tommy Öberg frågan: Varför täpps inte lönegapet

igen? De lägger huvudansvaret på arbetsgivarna och facket och manar till tydligare krav i förhandlingarna, men skriver inga recept för framtiden.

Antologin **Den feministiska utmaningen** (Premiss) är mer lösningsfokuserad. En rad forskare, författare, utredare och journalister vrider och vänder på ojämställdheten på arbetsmarknaden och formulerar feministiska strategier.

Rebecka Bohlins och Sara Bergs **Bit inte ihop!** (Ordfront) har kallats "en feministisk överlevnads-guide till arbetslivet". Den innehåller såväl fakta och analyser som råd och tips på hur man kan ta strid för sina egna och andras arbetsvillkor. Och den ger inspiration till en större politisk förändring. Rebecka Bohlin och Sara Berg håller också föreläsningar och kurser utifrån boken.

[Se en intervju med Anna Danielsson Öberg](#)

[Läs om Den feministiska utmaningen i Arbetet](#)

[Läs om Bit inte ihop! på bitintehop.se](#)

Robert Nyberg på arbetslinjen



Robert Nyberg kan skildra klass-samhället, rasismen och urholkningen av välfärden i en enda bild. Får han en bok på sig blir det en berättelse om ett Sverige i snabb förändring. **Vilgot på arbetslinjen** (Galago) handlar om ett samhälle "där ingen ska tro att den kan slå sig till ro i utanförskapet ostraffat!" Stor humor som passar ypperligt som valmaterial.

[Läs mer om Vilgot på Arbetslinjen](#)

Filmer om ojämlikhet för alla



Till sist två utmärkte dokumentärer om de växande klyftorna. **Inequality for all** utgår från en föreläsning med den amerikanske ekonomen Robert Reich och kan visas genom POPUP BIO. Det beslyssande reportaget **Klyftan** utgår från Sverige och finns på SVT Play.

[Läs mer om Inequality for all på popupbio.se](#)

Boklådan är ett samarbete mellan ABF och Arbetet.